

Bizar

Dat is het woord dat spontaan bij me opkomt, als ik het antwoord van de technische dienst van onze gemeente Asse lees. Het antwoord kwam er na een vraag van ons N-VA raadslid Johan De Rop om opnieuw een veilig zebrapad te laten schilderen in de buurt van het treinstation in Zellik. Buurtbewoners uit de Relegemstraat hadden daarom gevraagd tijdens onze druk bijgewoonde N-VA luisteravond een paar weken geleden.

De buurt dacht dat de gemeente het zebrapad vergeten was... Mis poes. Bij het herinrichten van het kruispunt met de Vliegwezenlaan zijn ze helemaal niets vergeten! Want, wat zegt de technische dienst?

'Een zebrapad zorgt ervoor dat het gevaarlijker wordt voor de voetgangers. Die krijgen een vals gevoel van veiligheid, en ze letten minder op wanneer ze de straat moeten oversteken'. (sic) Huh?

Tien meter verder ligt er wel een zebrapad over de veel drukker Vliegwezenlaan. Dààr is het wellicht niet onveilig, maar in de Relegemstraat wel...

We hebben de vraag dan maar meteen overgemaakt aan het gemeentebestuur. Misschien lukt het zo wel?

Wellicht hebben wij weer azijn gedronken en reageren we verzuurd? ... Bizar.